

Route des Cinglés oftewel 3 x Mont Ventoux op 1 dag, op weg naar officiële erkenning als malloot <http://www.clubcinglesventoux.org/nl/> :)! Na een eerste verkenning met de club 2 jaar geleden op fietsvakantie in Sault had deze imposante berg die hoog boven al de rest uittorent mijn hart al veroverd!

Dit jaar stond een vakantie met het gezin gepland, 1 week aan de Côte d'Azur gevolgd door 1 week in de Provence ... de kans dus om de "Col des Tempêtes" nog eens op te rijden. Dit kon ik niet laten liggen en ik wou er deze keer eens een ferme lap op geven! Met het oog op de Koninginne-etappe op de volgende fietsvakantie in de Alpen met de club, wou ik al eens testen en zocht een echte uitdaging, wat beter dan de Mont op te rijden langs de 3 kanten Bédoin, Malaucène en Sault!

Zo gezegd zo gedaan, Aubignan 27 juli half 6 ... de wekker loopt af, het begin van een op dat moment nog onmogelijk lijkende opdracht. Buiten is het nog donker, Mieke en Mia slapen verder. Na een stevig ontbijt en de laatste checks is het tijd om aan te zetten, als opwarmertje wachten 17 km en een kleine 300 hoogtemeters tot aan de voet van de Ventoux in Bédoin met onderweg de kale berg steeds in vizier bij opgaande zon!



Aangekomen in Bédoin was het al een drukte van jewelste, er was markt, de terrasjes liepen nu al stilaan vol en de winkeltjes gingen open! Tijd voor de eerste stempel op de controlekaart in "Bédoin Vélo Location" en om kwart voor 8 's ochtends werd het startschot gegeven, het spel zat van dan af op de wagen! Eerste doelstelling van de dag, tijd verbeteren van de fietsvakantie 2 jaar geleden en onder de magische 2 uur duiken zonder daarbij al te veel kruid te verschieten met het oog op wat nog komen moet!

Eerste interessant figuur die ik tegenkwam was een marathonloper uit Amsterdam die tot aan de top zou lopen, ik wens hem succes maar zal hem niet meer terugzien :)! De eerste beklimming verliep vrij rustig, op dat uur nog vrij weinig volk en verkeer en zonder te stoppen aan Chalet Reynard bereikte ik de top na 1u57, doel 1 bereikt en weer een stap dichterbij tot eeuwige roem :)! Op de top had de

Mistral-wind vrij spel, de afdaling in het begin richting Malaucène was dus vrij gevaarlijk maar gaf wel een prachtig uitzicht! Aan de voet had ik afgesproken met de 2 hevigste supporters van mijn supportersclub, de sterkte vrouw achter de coureur Mieke en zijn kabouterdje Mia, de 2de beklimming kon niet meer fout lopen!

Onder luid applaus, gejuich en aanmoedigingen ging het avontuur en de 2^{de} beklimming verder en even later was het al tijd voor een terrasje en een extra wandeling hand in hand samen met Mia in het bos om toch maar actief te blijven:~)



Verder op de klim raapte ik 2 dorpsgenoten op die bezig waren aan hun eerste klim, op dat moment lijkt de wereld weer heel klein. Mia'tje had ondertussen haar driewieler gevonden en ging een stukje meefietsen naar boven luidkeels roepend en wapperend met de Belgische vlag. De Koning zou trots zijn en de hoop groeit om ooit samen met Mia de Ventoux eens volledig op te rijden!

Het moment van buigen of breken kwam er bij 3 lange kilometers tegen 11-12% gemiddeld, het enige moment ook waar ik mijzelf afvroeg waar ik aan begonnen was. Gelukkig wachtten mijn trouwe supporters mij even verder op, opgeven was dus niet aan de orde! Volledig uitgeput door het vele supporteren bereikte Mia'tje de top.

Ook al was boven nog steeds koud en stond er veel wind, Mia bleef doorslapen tegen haar mama aan en dus ging het al snel richting Sault waar het gekende terrasje met prachtig uitzicht op het dal en de Ventoux op ons wachtte!

Kleine teleurstelling echter, de keuken was net gesloten dus kon ik mijn spaghetti op mijn buik schrijven, terwijl de laatste maaltijden wel nog aan andere toeristen geserveerd werden! Dan nog maar een extra "lekkere" reep, een gelleke en een cola, maar toch genietend van de heerlijke zon en uitzicht en uiteraard van mijn gezelschap!

Mijn vrouwtje, een beetje bezorgd omdat de laatste beklimming nog aangevat moest worden, wist ik te overtuigen met de wijze woorden: "Malloot word je niet zomaar en de laatste beklimming vanuit Sault is toch maar vals plat"!



De tocht ging opnieuw alleen verder en gelukkig werd dit geen eenzame en lange lijdensweg, de benen waren nog vrij goed en de beklimming tot aan de chalet verliep tegen alle verwachtingen in nog bijzonder vlot!

Op weg naar Chalet Reynard nog een sportieve mama met haar 8-jarige dochtertje tegengekomen die trots en vrolijk bonjour riep, ook zij gingen helemaal tot aan de top!

Meest interessant figuur van de dag was toch wel een Zwitser met een lange baard, lang haar en een petje, op een gewone fiets met zakken aan de zijkanten die toch iedereen voorbij reed. Het bleek dat deze nog grotere malloot bezig was met een wereldreis per fiets van 4 jaar samen met zijn vrouw! Hij had jarenlang gewerkt als wetenschappelijk onderzoeker op Antarctica en de volgende dag zou hij richting Spanje rijden, een mens zou al van minder beginnen dromen:~)!

Uiteindelijk bereikte ik moe maar voldaan de top, trots dat ik deze uitdaging met succes heb volbracht.





Nog even nagenietend van het prachtige maanlandschap en uitzicht op het dal, vatte ik de laatste afdaling richting Bédoin aan. Als afsluiter nog 17 km tegenwind uitbollen richting hotel tegen 30/u! Het zal de lezer niet verbazen maar door de hoge snelheid op het einde was ondergetekende de baan naar het vakantiepark nog kwijt geraakt en even verloren gereden.

Eenmaal gearriveerd, wachtte Mia'tje uitzinnig en dolenthousiast mij op, ze had een mooie Ventoux tekening gemaakt. Ook Mieke en de burens die zaten te genieten op hun terrasje kwamen mij feliciteren. Wat een dag!

De Ventoux had ik nu toch wel voor een tijdje gezien dacht ik ... Niet dus, de lokgroep van de kale berg was zo groot dat ik hem op de laatste dag van de vakantie op vrijdag nog één keer zou beklimmen vanuit Malaucène, de mooiste kant met zicht op de Alpen!

Tot slot nog enkele statistieken voor de nieuwsgierigen, 166 km in de benen met 4797 hoogtemeters en 9u 8min op de teller! Beklimming via Bédoin 1u57, via Malaucène 2u05 en via Sault 1u54.